

Vrienden

Onderwerp: **Corona.**

De Heilige Corona, het mag ook eens serieus zijn.

De heilige Corona is wel degelijk, naast Sint Rochus de beschermheilige tegen de epidemieën .

1860 jaar geleden werd de echte Corona geboren: de beschermheilige tegen.... Epidemieën.

In het jaar 160 werd er een meisje geboren. Men noemde haar **Corona**. Ze wist niet dat ze de gruweldood ging sterven en dat ze de beschermheilige zou worden tegen ... **epidemieën.**



Je kan het zo gek niet bedenken. We leven in een tijd waarin twee verhalen samenkomen op een manier die zelfs de Paus niet kon bedenken.

In het jaar 160 werd er een meisje geboren. Men noemde haar **Corona**. Geboorteplaats staat niet vast: ofwel Egypte ofwel Syrië.

Corona zou zich het lot aangetrokken hebben van een aantal mensen die wegens hun geloof gemarteld waren.

Ze zou daarop zijn opgepakt door de Romeinen. Ze was ongeveer 16 jaar toen. Haar straf (in ca 177) was ongekend gruwelijk. Haar beulen bogen twee palmbomen tot op de grond en bonden haar met de ene arm aan één palmboom en met haar andere arm aan de andere. Vervolgens lieten ze de palmbomen los. Corona werd uit elkaar gescheurd.

Volgens sommige overleveringen zou ze samen gestorven met **St. Victor van Siena**. Het is niet duidelijk of St. Victor haar vader dan wel haar man was.

Sinds haar marteldood wordt Corona door de kerk geëerd als **Sint-Corona**.

Omdat ze werd vermoord met behulp van bomen is ze de patroonheilige van de **houthakkers**. Naast houthakkers wordt Corona aanbeden door **schatgravers** en staat ze voor **standvastigheid in het geloof** en **geldzaken**. Daarnaast is ze de beschermheilige tegen **stormen** en ... houd u vast... **epidemieën**.

Mensen hielden relikwieën van haar bij. In 997 bracht de Rooms-Duitse keizer **Otto III** een aantal relikwieën van Corona naar Aken waar ze sindsdien in een tombe in de Dom bewaard worden.

In 1504 werd een beeld van Sint-Corona gevonden in een holle lindenboom in Oostenrijk. Het dorpje heet sindsdien Sankt Corona am Wechsel.

Er zijn nog andere plaatsen naar haar genoemd. Het zijn of waren allen ooit bedevaartsoorden voor Sint-Corona. Zo is er nog **Sankt Corona am Schöpfl** in Oostenrijk of **St. Corona bij Staudach** en **Handlass**. Corona is vandaag nog steeds een redelijk gekende Heilige in de streken van Beieren en Bohemen.

In sommige verhalen wordt **Corona** ook **Korona** of zelfs **Stephania** genoemd.

Geheel losstaande van het **coronavirus** was de Dom van Aken van plan dit jaar een tentoonstelling te houden rond het gerestaureerde schrijn van de Heilige Corona. Het schrijn is rijkelijk versierd met goud, brons en ivoor en stond 25 jaar in de schatkamer van de Dom van Aken.

Sint-Corona tussen de twee palmen: een verwijzing naar haar gruwelijke dood

Ondanks het feit dat de Katholieke Kerk een Heilige heeft voor epidemieën werd het virus dat vandaag de wereld lam legt niet bewust naar Sint-Corona genoemd. Dat is louter toeval.

Het virus kreeg de naam corona omdat het onder de microscoop lijkt op een kroon, in het Latijn "corona".

De herdenkingsdag voor Sint-Corona is **14 mei**, misschien wel een goede deadline om tegen dan het coronavirus verslagen te hebben.

Met vriendelijke groeten – voor Probus 2020

Jan Jacobs